

LEUK OM TE WETEN

NICE TO KNOW

Slangen als wapen

Marcel van der Voort

Het lag voor de hand om, geïnspireerd door de hiervóór besproken studie van Justice, dezelfde vraag te stellen over de oorlog in Vietnam: hoeveel Amerikaanse soldaten zijn er gedurende de oorlog in Vietnam gestorven aan beten van giftige slangen? Een exact antwoord daarop lijkt niet bekend te zijn, omdat dergelijke voorvallen als ze tot de dood van de gebeten leidden, gecategoriseerd werden onder een andere noemer. Maar dat neemt niet weg dat er hier en daar wel wat gebeurtenissen te traceren zijn waarin slangen een rol vervulden.

Zo is geboekstaafd, dat soldaten die afkomstig waren uit gebieden waar ratelslangen voorkwamen, niet bang waren voor deze hun bekende dieren, hoewel hun beten dodelijk konden zijn, maar dat ze als de dood waren voor de bamboeadders in Vietnam, wier beet zelden een serieus gevolg had. Onder de soldaten circuleerden spannende verhalen over de 'sigaret slang' en de 'twee-(of drie)stappen-slang': na een beet had je nog nét de tijd voor één sigaret, of kon je nog net twee (drie) passen doen, voordat je dood neerviel (1).

Het is voorgekomen dat Vietcongsoldaten gifslangen in hun bagage verstopten, in de hoop dat degene die bij een controle hun tas doorzocht, gebeten zou worden. Bekend is ook, dat Amerikaanse soldaten die tot het onderdeel 'Tunnelratten' behoorden, speciaal getraind werden om de booby traps onschadelijk te maken waarin de Vietcong gifslangen had opgesloten. De slangen kwamen vrij, als een tunnelrat zo onvoorzichtig was geweest een struikeldraad te raken (2).

Snakes as a weapon

Marcel van der Voort

It was obvious to, inspired by the Justice study discussed above, ask the same question about the war in Vietnam: how many American soldiers died by being bitten by venomous snakes during the Vietnam War? An exact answer to this seems to be unknown, because such events, if they led to the death of the bitten, were categorized under a different heading. But that doesn't change the fact that here and there some events can be traced in which snakes played a role.

It has been documented that soldiers who came from areas where rattlesnakes occur, were not afraid for these animals that were familiar to them, even though their bites could be deadly. The same soldiers, however, were scared to death for bamboo pitvipers in Vietnam, whose bite rarely had a serious consequence. Exciting stories circulated among the soldiers about the 'cigarette snake' and the 'two-(or three)steps-snake': after being bitten you had time for just one cigarette, or you could just take two (three) steps, before would fall to the ground dead (1).

It has happened that Vietcong soldiers would hide venomous snakes in their luggage, hoping that the person who searched their bag during a checkup, would be bitten. Also known, is that American soldiers belonged to the 'Tunnel Rats' section were specially trained to dismantle the booby traps in which the Vietcong had locked up venomous snakes. The snakes would be set loose, if a tunnel rat was so careless to trigger a tripwire (2).

Mark Merino, a helicopter mechanic during the Vietnam War, tells that the Vietcong made hu-

Mark Merino, tijdens de oorlog in Vietnam een helikoptermecanicien, vertelt dat de Vietcong mensenvallen maakten met daarin een aantal adders. Als er een slachtoffer in een dergelijke val terecht kwam, was er amper tijd om een hospik te roepen. Merino voegt eraan toe dat dat allemaal niet waar was, maar dat het verhaal vooral bedoeld was om de soldaten scherp te houden. Hij merkt nog op dat er wel degelijk slachtoffers gevallen zijn door slangenbeten, zonder verder details te noemen (3).

Slangen voedden eveneens het bijgeloof van de soldaten. Wanneer er een patrouille op werd uitgestuurd, was het geloof dat ze contact zouden maken met de vijand, als ze een slang op hun tocht zouden tegenkomen (4).

mans traps containing a number of vipers. If a victim would end up in such a trap, there was barely enough time to call for a medic. Merino adds that this wasn't at all true, but that the story was mainly told to keep the soldiers on their toes. He also noted that there were indeed victims of snake bites, but without mentioning any details (3).

Snakes also fed the soldiers superstitions. When a patrol was sent out, they believed they would make contact with the enemy, if they would encounter a snake during their journey (4).

Translation into English: Jos Meijer

Referenties - References

- 1: (<https://boards.straightdope.com/sdmb/showthread.php?t=753156>)
- 2: (<https://www.wearethemighty.com/articles/8-of-the-most-terrifying-vietnam-war-booby-traps>)
- 3: (<https://www.rallypoint.com/answers/vietnam-stories-of-snakes-and-animals-in-the-jungle-what-are-your-stories-of-the-jungle>)
- 4: (<https://www.rallypoint.com/answers/vietnam-stories-of-snakes-and-animals-in-the-jungle-what-are-your-stories-of-the-jungle>)